

The Littlest Watchman Advent Calendar

Getting the books The Littlest Watchman Advent Calendar now is not type of challenging means. You could not without help going next book accrual or library or borrowing from your friends to door them. This is an utterly easy means to specifically get lead by on-line. This online revelation The Littlest Watchman Advent Calendar can be one of the options to accompany you in the same way as having other time.

It will not waste your time. agree to me, the e-book will completely vent you further issue to read. Just invest tiny time to edit this on-line broadcast The Littlest Watchman Advent Calendar as without difficulty as review them wherever you are now.

Episcopal Watchman George Washington Doane 1829

De laatste ster Rick Yancey 2016-07-12 We zijn hier en dan zijn we weer weg. Dat was al zo voordat ze kwamen. Dat is altijd zo geweest. De Anderen hebben de dood niet uitgevonden, ze hebben hem alleen geperfectioneerd. Ze hebben de dood een gezicht gegeven, om hem ons vervolgens in het gezicht te wrijven, want zij wisten dat dat de enige manier was om ons te vermorzelen. De dood eindigt niet op een continent of in een oceaan, niet bij een berg of op een vlakte, in een jungle of een woestijn. Hij eindigt waar hij begon, waar hij van meet af aan was: op het slagveld van het laatste, nog kloppende mensenhart. In het laatste deel van deze epische reeks, waarin het lot van de planeet wordt bezegeld, neemt meesterverteller Rick Yancey ons mee langs triomf, verlies en onverminderde actie.

The Christmas Encyclopedia William D. Crump 2006 "The second edition of this comprehensive reference work adds 120 new entries, bringing the total number of Christmas-related topics to more than 480. Subjects include carols and songs, Christmas episodes of TV series, literary figures, and popular symbol

Tot in de hemel Richard Powers 2018-10-01 'Tot in de hemel' van Richard Powers is het verhaal van negen mensen die de wereld van de bomen leren zien – en horen. Een laadmeester bij de Amerikaanse luchtmacht die tijdens de Vietnamoorlog gered wordt door een bodhiboom, een verguisde wetenschapster die bomen met elkaar hoort communiceren, een kunstenaar met een bijzondere verzameling foto's van een bedreigde kastanje-soort: deze drie, en nog zes anderen, allen onbekenden van elkaar, zullen op verschillende manieren betrokken raken bij een laatste, heftige verzetsdaad om de resterende paar hectare oerwoud van het Noord-Amerikaanse continent van de ondergang te redden. 'Tot in de hemel' is Powers ten voeten uit: een verrassende fusie van natuurwetenschap en literatuur, een monumentale roman over bomen en mensen. Het is een meeslepende vertelling over activisme en verzet, en tegelijkertijd een loflied op een wereld naast de onze.

Dochters van het daglicht Judy Batalion 2021-03-10 Het indrukwekkende Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt het verhaal van joodse gettomiesjes die zich verzetten tegen de nazi's. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt het vergeten verhaal van de joodse gettomiesjes die in opstand kwamen tegen de nazi's. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. In de krochten van de British Library stuitte kunsthistoricus Judy Batalion vijftien jaar geleden op een obscuur Jiddisch boekje uit 1946, Freuen in di Ghetto's. Deze 'gettomiesjes' brachten hun vijanden al flirtend het hoofd op hol, kochten ze om, maar vermoordden ze als het moest in koelen bloede. Ze saboteerden de Duitse spoorwegen, bouwden bunkers en smokkelden wapens, maar droegen ook zorg voor de kinderen en de zieken. In Dochters van het daglicht brengt Batalion al deze indrukwekkende verhalen samen in een magistraal en meeslepend historisch epos. Middelpunt vormt de hechte verzetsgroep rond de achttienjarige Poolse Renia Kukielka, die haar leven zonder aarzeling in de waagschaal stelt om Hitler te verslaan. Met centrale thema's als vrouwenverzet, vriendschap en feminisme in oorlogstijd is Dochters van het daglicht van Judy Batalion een boek dat geen lezer onberoerd zal laten. 'Deze geschiedenis van joodse verzetsvrouwen blijft nog lang nagalmen in je hoofd. Met haar krachtige verhaal geeft Batalion een genuanceerd beeld van geschiedenissen die te snel worden vergeten.' – Kirkus Reviews (starred) 'Dochters van het daglicht brengt een levendig eerbetoon aan vrouwelijke moed in de breedste zin van het woord.' – Publishers Weekly

Acht maanden in de Gazastraat Hilary Mantel 2017-03-14 Hilary Mantel beschrijft in 'Acht maanden in de Gazastraat' het Saoedi-Arabië van de jaren tachtig: de

olieprijzen reiken tot in de hemel. Frances Shore en haar echtgenoot Andrew – voor veel geld aangetrokken voor een groots bouwproject – betrekken in Jeddah een appartement buiten de expat-compound. Meteen wordt duidelijk hoezeer de situatie en de ultraconservatieve, islamitische mores van het land invloed hebben op Frances' leven. Behalve wat incidentele contacten met een paar vrouwen in het gebouw is ze afgesneden van werk, sociale contacten en haar vrijheid buitenshuis. Af en toe ongestoord boven op het dak staan en over de stad uitkijken is het hoogst haalbare. Het maakt haar hypergevoelig en paranoïde, de voortdurende beklemming van haar leven is bijna tastbaar en creëert scheuren in hun huwelijk. Bovendien bestaan er in deze claustrofobische omstandigheden amper mogelijkheden om de muur van vooroordelen over westerlingen te doorbreken. Behalve een intiem portret van een vrouw en een huwelijk is 'Acht maanden in de Gazastraat' verrassend actueel.

De geest geven Hilary Mantel 2016-04-01 Hilary Mantel groeide op in het landelijke na-oorlogse Engeland. Ridder wilde zij worden en zij leefde in de volle overtuiging dat de benodigde vaardigheden en talenten, zoals ridderlijkheid, paardrijkunst en zwaardvechten, binnen handbereik lagen. Eenmaal getrouwd begon zij te lijden aan een hardnekkige pijn die agressieve medicatie en zelfvertrouwen-ondermijnende psychotherapie noodzakelijk maakten, en ten slotte onderging ze een ineffectieve maar niet terug te draaien operatie. Zij zou nooit meer kinderen kunnen krijgen. In plaats daarvan ontdekte zij in haarzelf de ene roman na de andere. Dit memoir geeft ons een inzicht waar haar vertelkunst vandaan komt. Die bron, lezen we, ligt al in haar vroege jeugd.

Handboek van een twijfelaar Ethan Canin 2017-02-01 Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie, ambitie en liefde van een van de belangrijkste hedendaagse Amerikaanse schrijvers Milo Andret is een geniaal wiskundige in de jaren zeventig die uitgroeit tot een legende door zijn onderzoek aan de universiteit van Berkeley. Maar de combinatie van ambitie en sociaal onvermogen, brengt hem op een destructief pad en hij raakt aan de drank. Milo's zoon Hans is voorbestemd een even glansrijke carrière tegemoet te gaan als zijn vader, maar ook hij raakt verslaafd. Om te voorkomen dat hem eenzelfde lot beschoren zal zijn als zijn vader, besluit Hans zijn carrière af te breken en een andere weg te volgen. Met 'Handboek van een twijfelaar' schreef Ethan Canin een monumentale roman over de obsessieve drang het onverwoordbare te uiten in formules, kunst en literatuur. 'Verpletterend mooi, dat lukt maar weinig boeken.' – 'Esquire' 'Een fenomenale literaire prestatie.' – 'Publishers Weekly'

The Christmas Mystery Jostein Gaarder 2010-09-09 Fifty years ago a girl disappeared from her home in Norway. She ran after a lamb and found herself travelling right across Europe to Palestine, and back through 2000 years to meet the Holy Family in Bethlehem. There she met angels, shepherds, wise men and other biblical characters who joined her on her pilgrimage; and she heard of many of the things that happened in the world in the last 2000 years. In present-day Norway, a boy acquires a strange old Advent calendar. Hidden in each of the windows is a tiny piece of paper. Little by little these pieces unfold the girl's story and as we learn what happened to her, another story is revealed - that of the strange old man who made the calendar.

Liefde verkennen Hilary Mantel 2018-06-28 In 'Liefde verkennen' van Hilary Mantel verruilen Carmel, Karina en Julianne na het behalen van hun diploma de nonnenschool voor de universiteit van Londen. Het zijn de vroege dagen van het hedendaagse feminisme en de ongeschreven druk om te excelleren – maar niet te succesvol te zijn – is hoog in Englands ingewikkelde hiërarchie van klasse en status. In Mantels soms grimmige, maar ook humoristische en hartverwarmende roman proberen de drie meisjes hun levens te ontrafelen en iets nieuws te weven van het sleetse materiaal dat ze van hun moeder en de maatschappij hebben meegekregen. Hilary Mantel (1952) won tweemaal de Man Booker Prize.

The Perennial Calendar, and Companion to the Almanack Thomas Forster 1824

Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.

Zwart krijgt Christopher Yates 2015-08-05 Zwart krijgt van Christopher J. Yates is een ongelooflijk spannende literaire thriller in de beste traditie van Donna Tartt's De verborgen geschiedenis. Met veel vaart en vileine humor houdt Yates in Zwart krijgt de lezer tot aan de laatste pagina in een beklemmende greep. Een spelletje met gekke opdrachten en flauwe uitdagingen, gespeeld door zes eerstejaarsstudenten aan Oxford, veranderde al snel de aard. Het werd grimmiger; de inzet werd hoger, de uitdagingen persoonlijker en vernederender. En uiteindelijk ontaardde het in een wrede strijd met onvoorspelbare en fatale gevolgen. Nu, veertien jaar later, ontmoeten de overgebleven spelers elkaar nog één keer. Voor de laatste ronde... 'Een originele en gelaagde psychologische thriller die je misleidt, verontrust, kwelt en betovert. Een ijzersterk debuut.' – The Times 'Sinister, verslavend en onvoorspelbaar – dit is een roman die heel snel en gretig verslonden moet worden, maar wel een die je lang bij zal blijven.' – Red

Omdat je me verleidt Beth Kery 2014-02-14 Een heerlijke roman in acht delen Als kunstenaar Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet,

springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een stormachtige en sensuele verhouding. Francesca Arno heeft de opdracht gekregen een bijzonder schilderij te maken als blikvanger voor de foyer van Ian Noble's nieuwe gebouw. Op een cocktailfeestje om dit te vieren ontmoet ze hem voor het eerst, en is er direct een grote aantrekkingskracht. Zijn seksuele reactie op een vreemde verrast haar. Met zijn dominante aanwezigheid en zijn mysterieuze intensiteit brengt Ian haar compleet van haar stuk. En dat is precies wat ze wil...

David ontdekt de wereld Anne Holm 1986 Zonder dat hij het doel van zijn tocht kent, maakt een jongen die altijd in een kamp heeft geleefd een lange en moeilijke reis dwars door Europa.

De gelukkigste man ter wereld Eddie Jaku 2021-04-07 In De gelukkigste man ter wereld deelt Eddie Jaku hoe hij dankbaarheid, goedheid en hoop vond ondanks dat hij de meest vreselijke oorlogstrauma's heeft meegemaakt. De 100-jarige Eddie Jaku groeide op als Joodse jongen in Leipzig, Duitsland. Hij was trots op Duitsland, maar dat veranderde allemaal in november 1938 toen hij werd mishandeld, gearresteerd en naar een concentratiekamp werd gebracht. Hij maakte verschrikkelijke horrorpraktijken mee in Buchenwald, Auschwitz en in een dodenmars. Hij verloor familie, vrienden en zijn vaderland. Eddie overleefde de oorlog en besloot hulde te brengen aan de slachtoffers door zijn verhaal te vertellen, zijn wijsheden te delen en zijn beste leven te leiden. Hij beloofde zichzelf elke dag te glimlachen en zegt de meest gelukkigste man ter wereld te zijn. Deze krachtige, hartverscheurende en hoopvolle memoir laat zien hoe je geluk kunt vinden, zelfs in de donkerste tijden.

Ga heen, zet een wachter Harper Lee 2015-07-14 De 26-jarige Jean Louise Finch – 'Scout' – vertrekt vanuit New York om haar vader Atticus in Maycomb, Alabama te bezoeken. Tegen de achtergrond van de spanningen rond de burgerrechten en de politieke strijd in het zuiden van Amerika, ervaart Jean Louise een bitterzoete thuiskomst wanneer ze de waarheid leert over haar familie, haar geboortestad en de mensen die ze liefheeft. Herinneringen uit haar jeugd komen bovendrijven en haar waarden en overtuigingen worden op de proef gesteld. Vele, inmiddels iconische, personages uit *Spaar de spotvogel* keren terug in *Ga heen, zet een wachter*, dat een perfect portret schetst van een jonge vrouw en haar wereld die beide een pijnlijke, maar noodzakelijke verandering doormaken. *Ga heen, zet een wachter* werd halverwege de jaren vijftig geschreven en is een onvergetelijke roman, vol wijsheid, menselijkheid, passie en humor. Een ontroerend boek dat niet alleen een prachtig tijdsbeeld oproept, maar ook relevant is voor onze huidige tijd. Het bevestigt de voortdurende kracht van *Spaar de spotvogel* en geeft tegelijkertijd extra diepte en een nieuwe betekenis aan deze Amerikaanse klassieker.

The Pre-Millennial Personal Advent of Christ, Considered in Four Lectures. With an Appendix. By a Spiritual Watchman 1831

Zij wist het Melinda Leigh 2013-08-27 Als na een ongeluk haar carrière in de dressuur voorbij is en paardentrainer Rachel Parker terugkeert naar haar geboorteplaats, lijkt ze daar niet erg welkom. Haar pogingen om de familieboerderij nieuw leven in te blazen worden gehinderd door de huwelijksproblemen van haar zus en door een stalker die Rachel bedreigt. Iemand probeert haar kapot te maken, iemand die persoonlijke dingen van haar weet en haar bespiedt. Tijdens zijn onderzoek naar het verleden van Rachel merkt politiechef Mike O'Connell niet alleen dat er heel veel verdachten zijn, maar ook dat hij te veel gevoelens heeft voor de vrouw die hij dient te beschermen. Door het toenemende geweld tegen Rachel beseft Mike dat hij haast moet maken. Rachels stalker lijkt niet te zullen rusten tot zij dood is. Mike en Rachel zetten alles op alles om een web van leugens en bedrog bloot te leggen, voordat het te laat is. De spanning blijft oplopen tot aan de spectaculaire finale van deze romantische thriller -Publishers Weekly

Metaphysical Meditations (Dutch) Paramahansa Yogananda 2021-05-12 In this book Paramahansa Yogananda offers prayers and affirmations that beginners and experienced meditators alike can use to awaken the boundless joy, peace, and inner freedom of the soul. Metaphysical Meditations offer more than 300 uplifting meditations, prayers, affirmations, and visualizations and includes introductory instructions on how to meditate. An encouraging guide that teaches us through our own experience how to spiritually enrich our everyday life.

kaddisj.com Nathan Englander 2019-08-12 Nathan Englander kaddisj.com kaddisj.com van Nathan Englander is een satirische roman over een verstoorde vader-zoonrelatie. Englander op z'n best: absurdistisch, met een boodschap. Larry is de enige atheïst in een gezin van orthodoxe joden. Wanneer zijn vader overlijdt is het aan hem om de kaddisj op te zeggen, het joodse gebed voor de doden, elke dag gedurende elf maanden. Larry's moeder en zussen zijn verbijsterd wanneer Larry dit weigert en zo de ziel van zijn vader op het spel zet. Om hen tevreden te stellen huurt hij via de site kaddisj.com een vreemde in om het gebed op te zeggen. Maar voert diegene de opdracht ook uit? kaddisj.com is Englander's meest humoristische werk tot nu toe, een gevoelige satire over het spanningsveld tussen religieuze en seculiere werelden en de schijnheiligheden die in beide voorkomen. Een roman over verzoening, verlossing, en de duistere verleidingen van het internet, dat net als God alomtegenwoordig is.

One Flew Over the Cuckoo's Nest Ken Kesey 2015-03-04 De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting van Oregon State met

beklemmende discipline. De patiënten houden zich gedeisd door geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie. Haar strikte regime wordt verstoord door de komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is om kans te maken op een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer McMurphy ziet hoe de patiënten hun dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken over het figuur van de Big Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee prostituees de afdeling binnen te smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de buitenwereld. In de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en kwaad, mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the Cuckoo's Nest is een van de grootste, meest indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.

Zusjes Elizabeth Lesser 2016-10-26 'Lees dit boek en leer jezelf een beetje beter kennen.' Deepak Chopra Als Elizabeth Lesser wordt gebeld door haar zusje Maggie, hoort ze meteen dat het niet goed zit. 'Ik ben ziek.' Zusjes vertelt het verhaal van Maggie, die op 52-jarige leeftijd wordt gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van kanker. Zonder beenmergtransplantatie kan ze niet overleven en wanneer Elizabeth de geschikte donor blijkt te zijn voor haar zusje, wordt ze geconfronteerd met een complex vraagstuk. Niet op medisch vlak, want daarin vertrouwen de zussen volledig op de artsen, maar op emotioneel gebied. In de hoop de transplantatie zo succesvol mogelijk te maken, besluiten de zussen ook hun familiegeschiedenis te 'behandelen' en nooit uitgesproken verdriet, verhalen, oordeel en schuld uit te spreken. Wat betekent het werkelijk om van iemand te houden en eerlijk, loyaal en authentiek te zijn? Elizabeth Lesser heeft met Zusjes een verhaal over liefde geschreven. Over de liefde tussen twee zussen, maar ook over aardig zijn voor jezelf als je oprecht van een ander wilt houden. De pers over Zusjes: 'Niemand vertelt met meer bezieling en vastberadenheid dan Elizabeth Lesser. Haar moed werkt aanstekelijk.' Brené Brown 'Ik zal dit boek vaak herlezen om me te herinneren aan wat echt belangrijk is in het leven: liefde en levenskracht.' Isabel Allende 'Dit is echt een prachtig en heel belangrijk boek.' Elizabeth Gilbert 'Ieder mens krijgt te maken met liefde en verlies. Dit is ook jouw en mijn verhaal. Lees het en leer jezelf een beetje beter kennen.' Deepak Chopra
Episcopal Watchman 1828

Wederkomst Tim Lahaye 2018-01-03 De Antichrist heeft al zijn legers bijeengebracht in het dal van Megiddo voor de laatste, beslissende slag. Hij is ervan overtuigd dat dit zijn ultieme triomf wordt: de overwinning die hem voorgoed op de troon van God zal plaatsen. De gelovigen in Petra zijn nog veilig, maar Jeruzalem wankelt onder het geweld van de aanval. Tsion Ben-Juda is gesneuveld. Van de vier oorspronkelijke leden van het Verdrukkingscommando is er nog maar één in leven - en ook hij is in levensgevaar. Het is nu ruim zeven jaar geleden dat de Opname van de gemeente plaatsvond, en bijna zeven jaar geleden dat de Antichrist een verbond met Israël sloot. De slag van Armageddon woedt in alle hevigheid. De wereld staat op de drempel van het einde. De gelovigen kijken reikhalzend naar de hemel. Hoe lang duurt het nog tot Christus eindelijk terugkomt?

Zolang ik jou heb Susan Crandall 2019-02-19 Zolang ik jou heb van Susan Crandall is een historische roman die zich afspeelt in het Mississippi van de jaren zestig, en is zeer geschikt voor liefhebbers van Een keukenmeidenroman en Spaar de spotvogel. In de zomer van 1963 loopt de negenjarige Starla weg bij haar strenge oma in Mississippi. Ze wil naar Nashville, waar haar moeder naartoe is gegaan om een beroemd zangeres te worden, toen Starla nog maar drie jaar was. Op een eenzaam landweggetje krijgt het meisje een lift van Eula, een zwarte vrouw die in haar eentje onderweg is met een blanke baby. Tijdens de reis, die haar leven voorgoed zal veranderen, begint Starla te beseffen wat het werkelijk betekent om familie te hebben. Een coming-of-ageverhaal en tegelijk een schitterende vertelling over moed en vriendschap.

The Perennial Calendar, and Companion to the Almanack; Illustrating the Events of Every Day in the Year, as Connected with History, Chronology, Botany, Etc. With Useful Rules of Health, Observations on the Weather, Etc. Compiled from Scientific Authorities as Well as from the Manuscripts of Several Distinguished Persons, and Revised and Edited by T. F. Thomas FORSTER (F.L.S.) 1824

Als je mij vindt Emily Murdoch 2015-11-05 Een boek over zoveel meer dan simpelweg twee meisjes die gered worden uit de bossen; een verhaal over uithoudingsvermogen, wantrouwen, loyaliteit, liefde en vooral over familie. Een zeldzaam debuut dat de pijn van de hoofdpersoon zo vakkundig, verdrietig en geweldig beschrijft, maar ook haar veerkracht, vastberadenheid en hoop. Carey woont met haar zusje Jenessa en hun drugsverslaafde moeder in een oude caravan in het bos. Ze leven in afzondering en diepe armoede en de meisjes worden soms wekenlang aan hun lot overgelaten. Wanneer hun moeder op een dag helemaal niet meer terugkomt, worden ze door Jeugdzorg meegenomen en bij hun vader ondergebracht. Terwijl Jenessa opbloeit dankzij hun nieuwe, luxueuze leven, merkt Carey dat ze zelf haar draai niet kan vinden. Na alle negatieve verhalen van haar moeder wantrouwt ze haar vader en het lukt haar niet om aansluiting te vinden op

school. Hoe moet ze aan haar verleden ontsnappen en zich openstellen aan een vader die ze nauwelijks kent?

De laatste brief Sarah Blake 2013-11-07 1940. De Amerikaanse radiojournaliste Frankie Bard verslaat vanuit Londen als eerste vrouw de oorlog. Terwijl er elke nacht bommen vallen en joodse vluchtelingen in paniek door Europa vluchten, probeert Frankie het juiste verhaal te vinden dat Amerika tot actie zal bewegen. Aan de andere kant van de oceaan, in Franklin, Massachusetts, luistert Iris James naar Frankies uitzendingen. Ze weet dat het een kwestie van tijd is voor de oorlog ook haar dorp bereikt en als hoofd van het postkantoor ziet ze het als haar taak om andermans geheimen te bezorgen en te bewaren. Ook het doktersechtpaar Will en Emma Fitch luistert elke avond naar Frankie. Wanneer Will besluit haar woorden ter harte te nemen en naar het front te gaan, botsen de levens van de drie vrouwen op onverwachte wijze. De laatste brief is een verhaal over sterke vrouwen, de impact van oorlog en het belang van nieuws. Zelfs nieuws dat de geadresseerde nooit bereikt...

Vermoord fantoom J.D. Robb 2014-01-05 Number Twelve is een urban legend in New York. Er wordt gefluisterd dat de legendarische club uit de jaren zestig vervloekt is, en dat het er spookt. Inspecteur Eve Dallas leidt het onderzoek naar de moord op Radcliff Hopkins, de nieuwe eigenaar en de kleinzoon van de man die van Number Twelve een cultureel icoon maakte. Een serie kogels maakte een einde aan Radcliffs droom om de club weer in oude glorie te herstellen. Terwijl iedereen angstig wordt van alle paranormale verhalen laat de nuchtere Eve zich niet afleiden van de harde bewijzen. Maar de zaak wordt nog vreemder als er een connectie opduikt naar een verdachte verdwijning van een rockster, vele decennia geleden. Terwijl Eve zoekt het verband tussen de twee zaken onderzoekt, botst haar logica met het onverklaarbare. Ze wordt gedwongen om de dreiging onder ogen te zien van iets dat nóg gevaarlijker is dan een moordenaar van vlees en bloed.

Heartbreaker Bay 2 Jill Shalvis 2019-10-29 (1) FLIRTEN MET KERST Als dit geen magische kerst wordt... Na het schrijven van de ene na de andere bestseller, heeft Colbie Albright ineens geen inspiratie meer. Omdat ze een paar weken vrij heeft voor kerst, vertrekt ze naar San Francisco voor een verfrissende pauze. Dat ze daar vrijwel meteen kopje-onder gaat in een fontein, is echter wat veel van het goede! Gelukkig wordt ze snel uit het water gevist - en haar redder in de nood is zó knap, dat ze bijna weer in ademnood komt. Dat brengt haar wel op een idee: een flirt is vast de perfecte remedie tegen een writer's block! Maar kan ze deze Spencer Baldwin wel weer loslaten als het tijd is om terug naar huis te gaan? (2) ONTELBARE KUSSEN Hoe krijgt ze die kus ooit uit haar hoofd? Eén verzengende kus, en toen niets. Nadat de sexy Joe haar onverwacht kust en vervolgens niets meer liet horen, besloot Kylie hem uit haar hoofd te zetten. Maar dan steelt iemand iets kostbaars van haar, en alleen hij kan haar helpen het terug te krijgen. Ze zal dus met hem moeten samenwerken, wat betekent dat ze haar trots in moet slikken en de neiging moet weerstaan om hem te wurgen... Tijdens de spannende zoektocht die ze samen ondernemen, beginnen de vlinders in Kylies buik toch weer op te fladderen. Misschien, bedenkt ze, kan ze zich het best over 'de kus' heen zetten door hem te vervangen door een heleboel nieuwe! (3) WONDERLIJKE WINTERNACHT Vroeg er iemand om mistletoe? Een zaak over een stelende kerstman? Ach, waarom ook niet. Na twee jaar administratief werk bij Hunt Investigations wil Molly Malone weleens een echte onderzoeksklus doen. Hopelijk wordt ze daardoor ook een beetje afgeleid van de fantasieën die haar plagen sinds ze een nacht bij veiligheidsexpert Lucas Knight doorbracht. Er is die nacht niets gebeurd, maar dat weet hij niet, en ze vindt het stiekem wel leuk om hem in de waan te laten. Dat ze nooit écht bij elkaar in bed mogen belanden, daar heeft ze zich allang bij neergelegd. Ze is immers het kleine zusje van zijn beste vriend. Waar ze alleen geen rekening mee heeft gehouden, is de zinderende spanning die sinds haar leugentje tussen hen in hangt... Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.

De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique Grant benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te maken. In het luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van haar carrière in de jaren vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te keren in de jaren tachtig. Evelyn openbaart een leven van nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen wordt steeds sterker, en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met de onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva's Elizabeth Taylor en Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo

is gelopen zoals ze had gewild. Met een heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een femme fatale in boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet 'Je pakt het boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.' – Cosmopolitan 'Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste romans van het jaar.' – Buzzfeed 'Een roman die de Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!' – Kirkus Reviews 'Als je van glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die inmiddels 79 is.' - Trendalert

De vertellers Rabih Alameddine 2011-10-07 Een meeslepende familiesaga vol mythen, legenden en verhalen Een jonge, getalenteerde muzikant ontvlucht de burgeroorlog in zijn thuisland Libanon en verhuist naar New York. Wanneer hij jaren later terugkeert, ligt zijn vader in het ziekenhuis. Terwijl familie, vrienden en zelfs vijanden de wacht houden aan het ziekbed, brengen ze de tijd door met herinneringen ophalen, ruzie maken en vrede sluiten, maar vooral met verhalen vertellen. De vertellers is een caleidoscopische roman die alle verhalen en legenden van het Midden-Oosten samenbrengt. Alameddine is een rasverteller die de lezer vanaf de eerste zin weet te betoveren.

De Soevereiniteit van God Pieter Weeber 2013-12-09 Mensen geloven niet meer dat aardse zaken door God worden bestuurd. Al eeuwen bestaat de opvatting dat de mens autonoom beslissingen neemt. Blijft natuurlijk de vraag: Wie staat aan het roer van de wereldgeschiedenis? Heeft God Zijn schepping nog wel in de hand? Gods soevereiniteit is de sleutel van de geschiedenis en vormt het fundament van het christelijk geloof. Maar helaas is dit voor velen een onbekende term geworden. In dit boek wordt Gods soevereiniteit belicht vanuit het reformatorische en puriteinse denken en geloof. Arthur Pink was een Brits evangelist en bijbelleraar, die leefde in de eerste helft van de vorige eeuw. Hij liet talloze werken na, die terug gingen naar de Reformatie en de tijd van de Puriteinen. De verspreiding van zijn geschriften na zijn dood maakte hem tot een van de meest invloedrijke evangelische auteurs in de vorige eeuw. Zijn boeken wekten een hernieuwde interesse in wat bekend staat als "verklarend preken". Hij benadrukte in al zijn werken de noodzaak van een leven zoals dit beschreven wordt in de Bijbel. Zijn werken getuigen van een grote diepgang en inzicht in het evangelie. Pieter Weeber studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en was docent aan de Faculteit Economie & Management aan de Hogeschool van Utrecht. Op latere leeftijd behaalde hij zijn Master's Degree in de Verenigde Staten. In 2007 promoveerde hij op het onderwerp Election aan de Newburgh Theological Seminary in Indiana. Hij preekt in een groot aantal gemeenten in Nederland en heeft verschillende boeken gepubliceerd, zowel in het Engels als in het Nederlands.

The Christmas Encyclopedia, 3d ed. William D. Crump 2013-08-28 This considerably expanded third edition of The Christmas Encyclopedia (2001) adds 281 new entries, bringing the total number of Christmas topics to more than 760. Continuing in the format of the previous editions, a wide variety of subjects are included: individual carols and songs; historical events at Christmastime; popular Christmas symbols; Christmas plants, place names, and stamps; and celebrations in countries around the world, including the origins of some of the most cherished traditions in the United States. Unique to this work is its emphasis on Christmas as depicted in the popular media, with entries covering literary works such as Call Me Mrs. Miracle and Silver Bells, classic television series such as Bonanza and Little House on the Prairie, motion pictures such as Arthur Christmas and Santa Clause 3, and television specials expressing holiday themes.

Bob Popcorn Maranke Rinck 2020-06-18 Wanneer Ellis op een dag popcorn maakt in de magnetron, gebeurt er iets vreemds. Een van de maïskorrels poft niet, maar zwelt op tot hij zo groot is als een kiwi. Er ploppen twee armpjes tevoorschijn en twee beentjes. Ellis staart de korrel aan, die nu een gezichtje heeft waarmee hij woedend terugkijkt...

The perennial calendar, and companion to the almanack, revised and ed. [or rather written] by T. Forster Thomas Ignatius M. Forster 1824

We keken allemaal op Tommy Wallach 2016-01-09 Wat doe je als je weet dat de aarde over twee maanden kan vergaan? Eliza, Peter, Anita en Andy zitten in het laatste jaar van high school en hebben heel verschillende ideeën over het leven, de liefde, vriendschap en de toekomst. Maar al die verschillen doen er opeens niet meer toe als er een komeet ontdekt wordt die de aarde snel nadert. De kans dat de wereld vernietigd zal worden is ongeveer vijftig procent. Iedereen heeft nog twee maanden om wat van het leven te maken. Twee maanden om écht te leven. 'Wallach laat de spanning tussen de personages stijgen en eindigt het verhaal met een schokkende climax.' Publishers Weekly

Wat een man is David Szalay 2016-11-08 Negen mannen. Allen in een verschillende levensfase, allen weg van huis, en allen proberen ze – in de buitenwijken van Praag, naast een Belgische snelweg, in een goedkoop Cyprisch hotel – te begrijpen wat het betekent om te leven, in het hier en nu. Szalay trekt een lijn van de lente van de jeugd tot de winter van de oude dag, en brengt in Wat een man is deze verschillende levens samen om mannen te laten zien zoals ze zijn: lachwekkend

en niet in staat zich goed uit te drukken, shockerend en verachtelijk, levenslustig, meelijwekkend, hilarisch en vol oprecht verlangen. Terwijl de jaren deze mannen achtervolgen, wordt de inzet verbijsterend hoog in dit doordringende portret van eenentwintigste-eeuwse mannelijkheid.

Vrolijk kerstfeest, Ollie! Olivier Dunrea 2014-04-16 Vrolijk Kerstfeest, Ollie! Gonnie, Gijsje, Bo, Eddie en natuurlijk Ollie wachten op Kerstmis. Maar wat of wie dat is weten ze eigenlijk niet zo goed... Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.